



Familien Duelunds gravsted

Lis Duelund fortæller følgende om gravstedet:

"Snedkermester Laust Clemmensen Sønderportsgade 32 i Ribe var min afdøde mand, Claus Duelunds morfar. Laust Clemmensen var født sidst i 1800-tallet. I 1921 erhvervede man gravstedet på Ribe Gl. Kirkegård. Han ville ikke risikere at skulle ud over jernbanen på Den Nye Kirkegård, når han døde. Han må vel allerede på det tidspunkt have haft kendskab til en mulig placering af en ny kirkegård i Tange.

Gravstedet stod i næsten 10 år, inden den første blev begravet i det i 1930. Laust Clemmensen havde ladet opsætte en gravsten med indskriften "Clemmensens Familiegravsted". I 2007 besluttede min mand og jeg at ændre teksten til "Duelunds Familiegravsted", da min families urner begyndte at blive nedsat i det. Laust Clemmensen selv døde først i 1952. På dette tidspunkt havde han således ejet gravstedet i over 30 år.

Under stenhuggerens arbejde med at ændre inskriptionen flækkede

gravstenen, der var en marksten. Derfor måtte vi anskaffe en ny.

Der har været ni jordfæstelser i de over 100 år, familien har haft gravstedet. Det skal fornys i 2037. Vi får se, om det sker."

Lidt om Den Nye Kirkegård ved Tangevej

Allerede i begyndelsen af 1900-tallet stod det klart, at der ville blive brug for en assistenskirkegård, da Ribe Gamle Kirkegård var ved at være fyldt op. Man indledte derfor forhandlinger med Ribe Kommune om køb af jord. Dette resulterede i, at man i 1918-19 købte et 3,5 hektar stort stykke jord ved Tangevej.

I 1926 approberede (godkendte) Landbrugsministeriet arealet til kirkegård, og 13. november 1936 indviedes den nye assistenskirkegård af stiftsprovst Scharling. Den første begravelse fandt sted i marts 1937. Det drejede sig om en lille dreng på fire år.

Laust Clemmensens frygt for at skulle blive stedt til hvile "helt ude" i Tange var ikke ganske ubegrundet. Det var dog først i 1955, at man måtte skride til begrænsning af jordfæstelser på Den Gamle Kirkegård. Her måtte man vedtage, at der kun kunne finde salg af nye gravsteder sted, når et andet gravsted efter en fredningsperiode ikke fornyedes. I dag er dette ikke noget problem, idet tidens gravskik har betydet, at den mest almindelige begravelse sker som en urnenedsættelse, der kræver meget mindre plads end en kistebegravelse. Der er nu således god plads på begge kirkegårde og frit valg af begravelsessted.

Afsnittet omkring Den Nye Kirkegård er skrevet af Ribe Kirkegårdes Fortællegruppe på grundlag af Søren Mulvads bog "Kirkegårdens Krønike" fra 2007



Parti fra Ribe Gamle Kirkegård



Gravsgade

● Her findes gravstedet på Ribe Gl. Kirkegård



RIBE
KIRKEGÅRDE